

Goedele Liekens is graag th “EIGENLIJK WILDE IK VROE



**Tekst en fotografie: Combipress
Mediaprodukties**

Naast haar vele televisiewerk als bekend seksuologe en psychologe is ze graag thuis bij haar verschillende huisdieren. De Belgische ex-miss die een vedette werd in eigen land en Nederland, is als plattelandskind vanaf haar jeugd met dieren opgegroeid. "Ik zou absoluut niet zonder meer kunnen," vertelt Goedele Liekens ons.

Naast een hond en kat heeft Goedele kippen, hanen en eenden. "Ik vind het gewoon leuk om ze iedere dag weer te verzorgen."

Ze was eigenlijk nooit van plan fotomodel te worden. "In de tijd dat ik uitgeroepen werd tot Miss België, zag ik dat absoluut niet zitten. Ik heb toen een aantal modeshows moeten lopen en vond dat vreselijk. Nooit heb ik kunnen verbloemen dat ik uit een ander milieu kwam dan de meeste andere modellen en missen. Ik dacht dat een miss-verkie-

zing een soort fotowedstrijd was. Het kwam niet in mij op om iets dergelijks te doen als mijn zwager niet zo trots was geweest op een foto die hij van mij had gemaakt."

Fotomodel worden was nu niet bepaald een meisjesdroom van haar. Goedele hield zich met dit soort dingen nooit bezig. Een meisje uit een klein Vlaams

huis bij haar vele huisdieren GER DIERENARTS WORDEN”

dorpje, die het werken bij de televisie pas echt fantastisch vond. Als iemand me toen had verteld welk vak ik nu zou uitoefenen, dan had ik dat vast niet geloofd. Naast haar regelmatige verschijning op de televisie werkt ze parttime bij de Rutgersstichting. Hier doet Goedele beleidswerk en geeft ze therapieën. Dat ze een bekende persoonlijkheid is, werkt soms in haar nadeel.

“Een enkeling voelt zich bedreigd door mijn bekendheid. Maar de meesten hebben gelukkig veel vertrouwen in mijn deskundigheid. In 80% van de gevallen die we behandelen, zijn de problemen binnen een tiental sessies opgelost. Omdat hetgeen je doet zo effectief is, geeft mij dat veel voldoening.” Het vak ligt haar na aan het hart, mede omdat er naar haar mening nog teveel taboes bestaan over seksuali-

teit. “Mijn waarden en normen zijn echt niet lossen dan die van anderen. Seksueel misbruik bijvoorbeeld is vaak een gevolg van onzekerheid bij de dader. Dat kan alleen worden weggenomen door openheid te betrachten.

“Ik kan absoluut niet zonder dieren”

“Toen ik nog klein was, spaarde ik mijn zakgeld op om naar de dierenmarkt in de buurt te gaan. En dan kwam ik altijd weer met een dier thuis. Hamsters, konijnen, biggetjes...er was altijd wel iets. Ik kan ook nu voor mijzelf zeggen dat ik absoluut niet zonder dieren zou kunnen.” Goedele houdt dan ook van allerlei soorten dieren. “Wat dat betreft ben ik ook niet bang voor spinnen en muizen. Ze moeten me alleen niet in

mijn slaap lastig vallen, hahaha...” Eigenlijk wilde ze vroeger graag dierenarts worden. “Dat heeft jaren geduurd. Vanaf de lagere school totdat ik naar de universiteit ging. Mijn moeder heeft het uiteindelijk uit mijn hoofd weten te praten. Een dergelijk beroep was volgens haar te emotioneel voor me. Ik kom overigens uit een traditioneel gezin. Mijn moeder was huisvrouw en mijn vader werkte bij de bank van de boerenbond. Zelf heb ik tot mijn achttiende bij de nonnen op school gezeten. Achteraf ben ik blij dat ik toch een ander beroep heb gekozen in plaats van dierenarts te worden.”

Mabisj en Koster

Goedele heeft zelf een hond met de fraaie naam Mabisj en een kat. Deze

“Alles in mijn tuin is afgeschermd zodat Mabisj niet zomaar de weg op kan lopen. Hij heeft hier voldoende ruimte om zich uit te kunnen leven.”



draagt de naam Koster en is nu ongeveer drie jaar oud. Mabisj heeft eigenlijk een hardgrondige hekel aan katten, maar aan Koster is hij aardig gewend. "Ik wilde eigenlijk al heel lang een kat hebben. Vooral zo'n kleintje. Als ik zo'n schattig kitten bij anderen zag, kon ik de verleiding bijna niet weerstaan om het diertje mee naar huis te nemen."

Toen ze het katje kreeg, was dit voor Mabisj een complete verrassing. Deze begreep (gelukkig!) niet dat het kleine

voor een ziek kuiken. Raar? Helemaal niet! Een kuikentje is toch ook een dier?

Aan dierenleed heeft Goedele een enorme hekel!

Hoe kan het dat Goedele in haar drukke bestaan toch nog tijd heeft voor al haar huisdieren? "Als ik weg ben, dan hebben Koster en Mabisj de tuin helemaal voor zichzelf. De hele tuin is afgeschermd zodat ze niet zomaar de weg op kunnen lopen. Ik heb een deurtje in het huis gemaakt zodat ze moeiteloos

een betere oplossing gevonden. Dat zijn van die apparaatjes die op sonar werken. Ik heb ze in de tuin geplaatst en nooit geen last meer gehad van mollen. Dat is toch een veel betere en dier-vriendelijkere oplossing?"

Tot slot willen we nog graag weten of de televisiekijker een bepaald beeld van Goedele heeft. "Men denkt over het algemeen dat ik heel erg zelfverzekerd ben en stevig in de schoenen sta. Maar ik ben juist nogal verlegen. Op feestjes kruip ik het liefst in een stil



Enkele jaren geleden kreeg Goedele een jong katje. "Hij ligt meestal te slapen in een mandje waar mijn kerstpakket van de Rutgersstichting in had gezeten!"

wollige diertje een kat was. Koster maakte dan ook weinig kattengeluidjes en als dit al gebeurde keek Mabisj met een onbegrijpelijke blik naar Koster. Nu spelen ze vaak samen. "Het gaat uitstekend tussen die twee! Koster ligt altijd op zijn vaste plekje in zijn mandje voor het keukenraam. In dat mandje heeft overigens enkele jaren geleden mijn kerstpakket van de Rutgersstichting gezeten." Verder heeft Goedele in haar tuin kippen, hanen en eenden. Goedele is gewoon dol op dieren en ze geniet er iedere dag weer van om voor ze te zorgen. Uiteraard hebben al deze dieren de beschikking over een degelijk hok dat Goedele zelf heeft gebouwd. Ooit schakelde ze een dierenarts in

naar binnen en naar buiten kunnen. In noodgevallen kan ik voor de verzorging van de dieren altijd een beroep doen op een van mijn vier zussen. Er is er altijd wel eentje die even op wil passen. Aan dierenleed heeft Goedele een hardgrondige hekel! "In de directe omgeving van mijn huis zitten heel veel dieren. Met de auto rij ik hier altijd extra voorzichtig. Zeker als ik 's avonds laat naar huis ga. Ik ben enorm bang dat ik een dier zou kunnen aanrijden, dat net oversteekt. Ik rem dan ook altijd voor dieren! Nog zo'n voorbeeld. Mollen zorgen vaak voor grote overlast in tuinen. Ik heb daar zelf ook last van gehad. Je kunt ze te lijf gaan met allerlei chemische middeltjes, maar ik heb

hoekje. Helaas leggen veel mensen dit uit als arrogantie. Het tegenovergestelde is volgens Goedele eerder waar. Juist mensen die tegen iedereen amicaal doen en daardoor als "toffe peer" worden gezien, lopen vaak over van arrogantie. Toch heeft Goedele in interviews vaak een strenge lijn getrokken wat betreft haar privéleven. "Vooral door het feit dat ik zoveel met seksualiteit en relaties bezig ben, is het veel te gemakkelijk om daar als media constant op in te spelen. Onder het mom van: hoe zit dat bij jezelf? Dat vind ik flauwekul. Er is een tijd geweest dat mijn werk en mijn carrière de prioriteit hadden. Dat is nu absoluut niet meer het geval."